

Scouten en opleiden van jeugdvoetballers

Geplaatst op 5 april 2005

Bron: <http://www.devoetbaltrainer.nl/interview/scouten-en-opleiden-van-jeugdvoetballers/>

Scouten en opleiden van jeugdvoetballers

Een andere visie

Jos Cozijn las het artikel in De Voetbaltrainer 127 over externe scouting bij amateurclubs en vertrouwde zijn eigen visie aan het papier toe. Deze maand in Trainerstaal: de mening van Jos Cozijn, Technisch Coördinator jeugdafdeling sv Alkmania te Oude Wetering. Op het forum kunt u reageren op dit onderwerp.

De opleiding binnen de voetbalverenigingen is jarenlang een hot item geweest. Dat geldt zeker ook voor de opleidingen van de betaalde voetbalclubs. De laatste tijd is er minder aandacht voor, ook omdat men binnen de echte topclubs steeds minder geduld (en geld) heeft voor het resultaat van die opleiding. Er moet immers gepresteerd worden om alle belanghebbenden (aandeelhouders, bestuurders, publiek) te weerhouden van de witte zakdoekjes. Visies verbleken binnen die prestatiewedloop, er is steeds minder aandacht voor het echte opleiden binnen die clubs.

Profclubs

Men zoekt liever in het buitenland naar goedkopere, snellere alternatieven die op steeds jongere leeftijd worden vastgelegd. Maar je merkt dat men hierdoor steeds verder van echt Nederlands voetbal af komt te staan. Het identificeren neemt af. Een betaalde voetbalwedstrijd tussen twee Nederlandse clubs met ieder twee uit Nederland afkomstige voetballers: willen wij daar naar toe?

De bezorgdheid over deze ontwikkeling groeit en ondanks alle wettelijke beperkingen probeert men de inbreng van de 'eigen' voetballers te vergroten in de selecties door minimale aantallen hiervan vast te stellen en het aantal in de komende jaren te vergroten.

Doordat bovenstaande gedachte (snel presteren) steeds meer aandacht krijgt, zie je de jeugdafdelingen van de betaalde voetbalclubs afkalven. Feijenoord bijvoorbeeld heeft al een aantal jeugdteams uit de opleiding geschrap

Grote amateurclubs

In het vacuüm dat daardoor ontstaat, zien we een aantal amateurclubs duiken. Al jarenlang zijn er binnen het jeugdvoetbal grote amateurclubs die grote aandacht schenken aan hun opleiding en die ook een kweekvijver zijn voor de betaalde voetbalclubs. Op zich is dat natuurlijk een goede zaak maar jammer genoeg willen die amateurclubs nu de plek gaan innemen van de profclubs door een scoutingapparaat in te gaan zetten voor de eigen opleiding. De motivatie hierbij is dat men de talenten binnen de kleinere clubs een betere opleiding wil bieden en meer tegenstand wil geven. Men realiseert zich niet dat dit grote consequenties kan gaan hebben voor de kleinere clubs om zich heen en voor de onderlinge verhoudingen tussen de amateurclubs.

Scouting

Voorheen kon men als speler gescout worden door een betaalde voetbalorganisatie of bezocht men een voetbalclub van deze organisaties om op te vallen. Nu struinen verschillende amateurclubs de regio rond om daar de talenten uit te nodigen om bij hen te gaan voetballen, schermend met contacten met het betaalde voetbal. Daarbij profiterend van de wind van 'individualisme' die er door de gehele maatschappij waait. Men wil als ouder het 'beste' voor het kind. Maar wat is het beste? Is dat een kind al op jonge leeftijd los koppelen uit zijn omgeving en leefwereld omdat het kind mogelijkerwijs betaald voetbal gaat spelen? Is dat een kind al op jonge leeftijd in een discipline zetten omdat het bij een andere amateurclub kan gaan spelen?

En vaak zijn de talentjes op jonge leeftijd niet de talenten die doorkomen. Er zijn immers in de voetbalwereld vroege talenten maar ook laatbloeiers en deze worden vaak niet opgepikt. De laatste groep herbergt vaak de goede verdedigers en omdat men binnen de opleidingen niet meer alert is op deze groep komen wij op dit moment goede Nederlandse verdedigers tekort, simpel en alleen omdat er al op veel te jonge leeftijd wordt gescout.

Taken van de clubs

En is dit scouten de taak van de amateurclubs? Moet men niet eerder zorg hebben voor al dat talent dat men al heeft en die men de opleiding daar laat doorlopen? Ligt daar niet de eerste verantwoordelijkheid? Die kinderen hebben echt gekozen voor die club en willen zich ook graag ontwikkelen. Bereken eens hoeveel spelertjes er teleurgesteld afvallen als men al vanaf de E-pupillen steeds nieuwe spelers van buitenaf inbrengt. Waar blijven deze spelers? En is het ook geen taak voor de amateurclubs om hun spelers op te club te houden? De opdracht van de amateurclub waar ik werkzaam ben, luidt onder andere: 'Het verschaffen van ontspanning en plezier aan alle jeugdleden.' Dit heeft men verder vastgelegd in een aantal uitgangspunten en kwaliteiten, en uitgewerkt in een groot aantal 'werkboeken' om zo goed mogelijk voor de dag te komen en het plezier in de sport te waarborgen.

Daarnaast praten wij op dit moment over een te dikke generatie. Hierin ligt ook een taak voor de vele amateurclubs die Nederland kent. Dus aan álle jeugdleden, niet alleen aan de mogelijkerwijs ooit eens in het betaalde voetbal uit gaan komende enkeling. Want zo zit het voetbal in elkaar, de kans om echt ooit in het betaalde voetbal uit te komen is heel klein.

Ontspanning en plezier krijgt men met elkaar, het sociale contact is van groot belang.

De band met elkaar, de band met de club is belangrijk en kan een groot aantal jongeren er van weerhouden andere verlokkelijke wegen in te slaan. Dit werkt zeker als men er als amateurclub ook nog in slaagt heel veel jongeren actief in het jeugdwerk te krijgen door ze behoedzaam in te brengen als scheidsrechter, als trainer, als leider.

Ontwrichting

Het bij elkaar scouten van amateurclubs doorkruist het goede begeleidingswerk wat zoveel amateurclubs doen. Immers, als men uit een jeugdige groep jongens/meisjes leidersfiguren of voorbeeldfiguren weghaalt om bij een andere club te gaan voetballen, blijft die groep dan wel bestaan? En juist onze kleinere verenigingen zijn daarin kwetsbaar. Men doet al zoveel moeite om iedereen op voetbal te houden en dan wordt men daarin nog eens tegengewerkt door de grote buur die aast op de talenten. En waarom? Geldgewin kan een oorzaak zijn: de vergoedingen die staan op het opleiden van profvoetballers bij de amateurclubs. Verder zijn er goede bedoelingen waarbij men volgens mij de plank mis slaat of inspeelt op eerdergenoemde 'individuele wind' die door onze maatschappij waait.

Het kan vervolgens zo zijn dat die grote buur met al die kostbare spelers niet eens zuinig om gaat. Want als die gescoute talenten binnen de nieuwe club buiten de selectie vallen, wie vangt hen dan op? Waar gaat dit talent dan naar toe? Meestal niet terug naar zijn oude club, daar schaamt hij zich te vaak voor! In de gevallen die ik ken, heeft de oude vereniging de speler weer benaderd. Hij is niet uit zichzelf terug gekomen. Men stopt vaak met voetballen. Weer iemand in beweging minder.

Daarnaast komen de verstandhoudingen tussen die betrokken clubs onder druk te staan. En in mijn ogen terecht. Wie is die club om zo maar spelers te gaan halen bij de ander? Dit wekt veel irritatie op! En laten wij eerlijk zijn, ook een lager team van een grote vereniging heeft tegenstanders nodig die tegenwicht kan bieden en wel het liefst binnen de regio. En dan graag een tegenstander die volledige elftallen op de been kan brengen. Dus het scouten van te jeugdige spelers door de amateurverenigingen bij elkaar levert alleen maar verliezers op!

Dominante spelers

En is het ook niet zo dat wij binnen het voetbal zitten te wachten op dominante voetballers, die durven te voetballen, die durven leiding te nemen, die initiatief durven te nemen met een bepaalde uitstraling. Een goede voetballer binnen een team met minder getalenteerde voetballers moet deze eigenschappen (leren) gebruiken. Daarnaast moet hij ook leren accepteren, incasseren en nederig zijn omdat een minder sterk team ook regelmatig verliest.

En verliezen hoort ook bij de sport, net zo goed als tegen je verlies kunnen en hieraan schort het nog wel eens bij onze jeugdige talenten. Alles ligt immers klaar, ouders rijden af en aan om het hun kind naar de zin te maken. Wat nu als het dan tegenzit? Regelmatig kom je in de vakbladen gemopper tegen over 'vedetteneigingen' bij jonge spelers, opgewonden ouders die trainers/leiders aanspreken over de wissel van hun kind, talenten die al vroeg van de verenigingen verdwijnen omdat men zich zelf te goed vindt, spelers die niet kunnen incasseren, geen respect hebben voor de trainer, leider, mede- en tegenspelers.

De term 'verwende vedetten' doet regelmatig de ronde, maar daar werkt men als ouder en als vereniging hard aan mee als men alleen maar uit is op prestatiezucht en mogelijk investeren in de toekomst. Maar welke toekomst?

Ontwikkeling van talent

Daarnaast is het zo dat in mijn visie het verzamelen van alle talenten binnen enkele verenigingen de ontwikkeling niet altijd ten goede komt. Binnen een groep is er immers altijd een rangorde en de rest moet voetballen in dienst van het echte talent. Dus in de plaats dat talentvolle voetballers zich met elkaar meten, moet men in dienst van elkaar voetballen. Krijgt men te maken met taken, met discipline in plaats van vrijheid en leiderschap en het meten met een ander.

Zelfs binnen de betaalde voetbalopleidingen heeft men kunnen ervaren dat dit niet goed is voor de ontwikkeling van de jeugdige voetballers. Er zijn te veel talentvolle voetballers op te weinig verschillende plaatsen en zo ontbeert men een echte competitie en ontwikkeling. En dit zijn factoren die een talent nodig heeft om verder te groeien.

Daarom een tweezijdig pleidooi om te komen tot het beter opleiden van onze talenten. Ten eerste een pleidooi voor een betere structuur binnen de profclubs qua opleiding. Werk hierbij samen met alle amateurclubs om je heen. Breng zo veel vertrouwen naar de amateurclubs dat zij de echte talenten zelf al aangeven. En hierbij moet een club in het westen niet aan jongens uit het noorden of zuiden gaan trekken. Verdeel het geheel in regio's en geef daarbij iedere betaalde voetbalclub of combinatie van betaalde voetbalclubs een gebied waarin men kan scouten of kan samenwerken met de amateurclubs.

Ten tweede ben ik voor het voorkomen van de externe scouting door amateurclubs, als het gaat om spelers op zeer jonge leeftijd. Het amateurvoetbal is immers niet alleen een prestatief gebeuren, maar boven alles een sociaal gebeuren waarin het samenspelen, samenwerken en plezier hebben in het voetbalspel een grotere rol

moet spelen dan het doorbreken van het enkele talent dat het betaalde voetbal gaat halen. Tenslotte is het ook nog zo dat het enkele talent er altijd wel komt als het een echt talent is!

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.